

Liturgie Regenboogkerk

Datum: 14 april 2022
Bijzonderheden: Witte Donderdag 19.30 uur
Voorganger: Ds. Christi Bartelink
Organist: Alexander Prins
Ouderling van dienst: Willy
Lector: Sarja

Muziek

Welkom en Mededelingen

Zingen: Psalm 67 (helemaal)

Stil gebed

Votum en groet: *V: Onze hulp is in de Naam van de Here*

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: Genade is er voor u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal

A: AMEN

Zingen: lied 393: 1,2 en 3 als ik in deze stille tijd

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Exodus 12: 14, 17, 25-28

Zingen: lied 723: 1 en 2 waar God de Heer zijn schreden zet

Schriftlezing: Jeremia 31: 31- 34

Zingen: lied 319: 1,2,5 en 6 alles wat er staat geschreven

Schriftlezing: Fillipenzen 2: 5-11

Zingen: Lied 160 a: 1,2 en 3 die rechtens God gelijk

Schriftlezing; Johannes 13: 1-15

Zingen: lied 578 a Ubi Caritas (3x)

Verkondiging

Zingen: Geloofsbelijdenis

Collecten

Tafelgebed

De grote lofprijzing

v. De HEER zij met u

g. **Zijn Geest in ons midden**

v. Heft uw harten omhoog

g. **Wij heffen ons hart op tot God**

- v. Laten wij de HEER onze God danken
- g. **Ja, Hij is het waard onze dank te ontvangen**
- v. U komt onze dank toe, HEER onze God,
- g. **om alles wat U voor ons doet en wie U voor ons bent.**
- v. Dankbaarheid en lof, stemmen vol vreugde, want
U hebt een tafel voor ons klaar gemaakt, niet alleen met brood en wijn,
maar met Uzelf, opdat we vervuld mogen worden, vergeven, genezen,
gezegend en vernieuwd.
- g. **Heer God, wij kunnen de rijkdom van uw tafel niet delen
zonder te denken aan de gebrokenheid van de wereld.**
- v. Wij kunnen het brood niet breken
zonder te denken aan al degenen die honger hebben.
- g. **Heer, maak onze welvaart dienstbaar aan de armen.**
- v. Wij kunnen de wijn niet drinken, zonder te denken aan hen die dorst
hebben, de gebroken, ontwortelde en afgematte mensen,
de hele aarde die roept om rechtvaardigheid.
- g. **Heer, maak uw overvloed dienstbaar aan wie uitgeput zijn.**
- v. We kunnen uw woorden van vrede niet horen zonder te denken aan een
wereld die oorlog voert of zich op oorlog voorbereidt.
- g. **Laat ons toch zien, Heer, hoe we wapens kunnen omsmeden tot
tekenen van vertrouwen en de zucht naar macht tot het verlangen van
vrede.**
- v. We kunnen dit feest van uw familie niet vieren
zonder te denken aan wat ons verdeeld houdt.
We zijn één in de Geest, maar nog niet in onze daden.
- g. **Heer, genees uw kerk van elke gebrokenheid.**
- v. God, onze Vader, aanvaard de gaven van ons hart en onze handen, dit brood
en deze wijn tot lof en eer van uw Naam, tot welzijn van ons allen, en heel
uw heilige Kerk, omwille van Hem, die wij daarin gedenken: Jezus Christus,
onze Heer. Amen.
- v. Bijeen tot Zijn gedachtenis komen wij tot U, o God. Wij denken aan het
offer van de Zoon van uw liefde, aan al Zijn daden van liefde en recht, zijn
woorden vol wijsheid, en aan Zijn lijden en opstaan voor ons.
God onze Vader, gezegend zij uw Naam vandaag en alle dagen tot in
eeuwigheid, door Jezus Christus, onze Heer, die ons tot U leerde bidden:
- g. **ONZE VADER...**

Vredegroet v.: De vrede van Christus zij met u!
g.: **ZIJN VREDE OOK VOOR U!**

Zingen: Lam Gods

Christus, heilig Godslam, die der wereld zonden draagt, ontferm U onzer,
Christus, heilig Godslam, die der wereld zonden draagt, ontferm U onzer,
Christus, heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,
Geef ons Uwen vrede! Amen

Delen van boord en wijn

Dankgebed

Zingen: lied 381: 6

Zegen: gezongen: Amen, amen, amen!